

Samen op weg

Met de pelgrimspsalmen

THEMA

Het leven met God is niet zweverig of in beton gegoten. Het gaat erom dat je leert te ontdekken wie God is in het dagelijkse leven. Dat je *wandelt* met hem zoals Henoch deed en dat je Jezus *navolgt* als zijn leerling. In beide woorden zit iets van beweging. Een bewustzijn dat je onderweg bent, maar je doel nog niet hebt bereikt.

Je bent als het ware een *pelgrim*, die op weg is naar Jeruzalem om God te ontmoeten en te aanbidden. Alleen ben je niet op weg naar het aardse en door oorlog verscheurde Jeruzalem, dat in Palestina ligt. Nee, je bent op weg naar het hemelse Jeruzalem, daar waar God voor altijd vrede geeft. Je bent op weg naar Huis.

Onderweg maak je van alles mee. Hoogte- en dieptepunten. Net zoals de pelgrims onderweg naar Jeruzalem van alles meemaken. Van de eenzaamheid van de tenten van Kedar (Psalm 120) naar het vaste vertrouwen van de

Sionsberg (Psalm 125) en de rust die gevonden wordt bij God (Psalm 131) totdat ze met elkaar Gods lof zingen in zijn heilige stad (Psalm 134).

Je bent niet alleen onderweg. Je loopt in een lange stoet van geloofsgenoten. Mensen die net als jij vertrouwen op Gods beloften en met vallen en opstaan onderweg zijn naar God. Samen zingend, samen biddend, samen gelovend, samen hopen, samen verwachtend. Dat is de kerk van alle tijden: geloofsgenoten onderweg. Gelukkig maar, want samen zijn we niet alleen!

*“Je bent
op weg
naar Huis.”*

LEESROOSTER

Maandag (31-08)	Hebreeën 11,13-16
Dinsdag	Psalm 1
Woensdag	Deuteronomium 16,1-8
Donderdag	Deuteronomium 16,9-16
Vrijdag	1 Petrus 2,11-17
Zaterdag	Romeinen 15,4-7

VRAGEN

1. Ben jij als christen onderweg?
 - a. In welke dingen merk je dat?
 - b. Welk doel heb je voor ogen?
 - c. Welke dingen houden je nog vast?
 - d. Vertel elkaar eens iets over hoe je het leven als pelgrim ervaart. Welke moeite, vreugde, vragen, hindernissen kom je tegen? Houd het dichtbij jezelf.
2. Wat betekent het voor jou dat je 'niet alleen maar samen' onderweg bent?
 - a. Denk eens na over hoe anderen voor jou tot steun zijn en ook hoe jij anderen tot steun kan zijn.
3. Als we als christenen geroepen zijn om onderweg te zijn als pelgrims, moeten we dan nog wel langdurige contacten aangaan met mensen om ons heen? Waarom wel/niet?

PRIKKELS

1. Ik ben een echte pelgrim.
2. De kerk is teveel gericht op het hier-en-nu.
3. God maakt onze reis moeilijk om ons geloof sterk te maken.

VOOR DE JEUGD

1. Waar zou je het liefste heengaan als je nu op reis zou gaan?
2. God reist met je mee! Wat merk je daarvan? Vind je het fijn dat God altijd bij je is?